

*Natuurwerkgroep Liempde*

*Pinksterweekend*

*10-13 juni 2011*

*in*

*Halles sous les Côtes (Fr.)*



Les Gîtes de la Lotée



## **Pinksterweekend 2011, standplaats Halles-sous- les- Côtes, in de het departement Meuse.**

Terwijl al weer een volgende bui op het dak klettert realiseer ik me dat we toch maar enorm geboft hebben met onze Pinksterdagen. Maar laat ik vooraan beginnen. Omdat dit weekend dit jaar in Frankrijk gehouden wordt, hebben wij er onze vakantie aan vast geknoopt en zijn een dag of tien gaan kamperen op de camping van Montmédy, naast de citadel.

Vrijdag, 10 juni.

Bernadette en Martien Roestenburg zijn donderdags al naar Halles gekomen, samen met Margreet, Hans en Joke, hebben de barbecuespullen meegenomen en gaan op de vrijdag naar de citadel. Ze hebben ook even op de camping gekeken en hebben een briefje achtergelaten, wij waren boodschappen doen en hebben daarna de caravan startklaar gemaakt. Net als we van de camping afrijden, komen zij ook aangereden, ze hebben de citadel met het stadje er binnenin verkend en gaan nu naar Halles. Wij er achteraan en na een korte rit van ongeveer een half uurtje zijn we bij het huis van de familie Roestenburg. Lekker aan de koffie en het plaatsje al vast wat verkennen. Meteen vallen de twee wasplaatsen op, één best groot met mooie zuilen, en een groot waterbassin erachter, je kunt zien dat Halles een plaatsje met grandeur was, het is er vroeger kennelijk veel beter gegaan. Ook de kerk is best mooi. Vanaf drie uur mogen we in de Gîte de la Lotée, gaat Martien de kamers in delen en zetten wij de caravan op een wekje achter de gîte. Meteen zien we zwarte roodstaartjes, horen krekels en zien een zwarte wouw die weggejaagd wordt door een kraai. De gîte ligt aan de rand van het dorp en je kijkt uit op de bosrand van de Côte, mooier kan niet. De families Termeer komen op de motor, hebben onderweg wel een flinke bui gehad, maar verder niet veel file. Er zijn wel anderen, Diana en Jan-Willem hebben er zeven uur over gedaan, horen we later. De meeste deelnemers zijn voor etenstijd wel binnen, hebben zich geïnstalleerd op hun kamer,

en we gaan aan de kippen- of tomatensoep met lekker Frans stokbrood van de bakker uit een naburig dorp. We laten het ons smaken en ook het opruimen na afloop is zo gedaan, er is een afwasmachine, wat een luxe! 's Avonds vertellen Jeanne en Bert over het plaatsje, laten ons kennis maken met de omgeving en laten met prachtige foto's zien welke vogels en planten je er kunt verwachten. We worden getrakteerd op een echte Franse lekkernij, een éclair, heerlijk. Ondertussen zijn de allerlaatste gasten binnengekomen en is de groep voltallig. In de schemer maken we met Toon nog een ommetje, gaan naar de grot van Montserrat, zien vleermuizen en bij de kerk horen we jonge kerkuilen, en zien een volwassen uil op jacht gaan. Martien en Dirk zijn rond gaan rijden met een paar passagiers voor het spotten van vossen en dassen, en vooral Martien heeft geluk gehad, twee dassen bij elkaar, dat heeft hij zelfs eerder nog niet gezien, Ook nog wat vossen en hazen, het is een goeie "vangst". Als we nog wat na buurten komen Henk Quinten en zijn vrouw binnen, Henk heeft meegedaan aan de Alpe d'Huzes en is nu op de terugweg naar Nederland, blijft vannacht in de camper slapen in Halles, voor de gîte. Hij wordt met een hartelijk applaus begroet en we maken er nog een gezellig uurtje van.

Zaterdag, 11 juni.

We hebben een nieuw wekkertje en het geluid kennen we nog niet zo goed, dus als we half wakker worden blijkt het door het geluid van een gekraagde roodstaart, en niet van de wekker. Waarom de wekker gezet? Zoals gebruikelijk begint het officiële programma van de dag pas om half negen met het ontbijt, maar voor de "vroeg vogels" gaan we er al om zes uur op uit! En dat zijn er heel wat, de helft van de groep is al paraat. Het is een mooie nevelige morgen. We lopen langs een wasplaats en Toon wijst ons op de talrijke vleermuizenpoepjes. Achter het dorp lopen we langs de grot, langs een boomgaard met hoogstamfruit, onder de bosrand langs en door de weilanden, Veel koeien volgen nieuwsgierig wat we daar toch doen. We lopen langs een grote boerderij en via het volgende dorp terug langs het weggetje. We zien prachtig blauwe geraniums, de beemdooievaarsbek, gele walstro. Thieu ziet de eerste grauwe klauwier; mistletoe hangt in de fruitbomen. Geen vos in het vizier, wel sporen van Reintje, drollen op het pad, vaak een beetje hoger liggend op een polletje of zo en haren aan het prikkeldraad. Na een lekker ontbijt, waarbij Henk en zijn vrouw ook nog aanzitten, maken we een lunchpakketje klaar, want we gaan de hele dag op stap. Eerst naar de Prairie, een gebied langs de Maas, dat 's winters regelmatig onder water staat. Op weg daar naartoe krijgen we nog troupeaux op de weg, een groepje koeien moet van de boerderij in de wei gebracht worden en we wachten dus maar even. Je kunt zien dat de koeien de weg weten, ze hoeven bijna niet geleid te worden.

De auto's kunnen we bij de brug over het kanaal zetten en meteen worden er al vogels gespot en planten nader bekeken. Een van de eerste vondsten is een flink grote knalgroene rups met oranje puntjes, het blijkt een rups van de nachtpauwoog te zijn. De vogelaars zien en horen o.a. de grauwe gors, een paapje, tureluur en wulp, ook de bosrietzanger laat z'n mooie lied horen. De plantenliefhebbers vinden zeepkruid, voor de poelruit klimt Maarten over het prikkeldraad, terwijl even verderop heel veel planten zo langs de kant van het pad staan. Een boer komt ons voorbij, hij zit op een tractor met een grote baal hooi voorop en er achter een stuk of tien koeien in een kar. Ze worden naar een stuk land langs de Maas gebracht. Bernadette maakt een praatje met deze boer. Ja, er zijn hier veel vogels, o.a. de cygne, de zwaan, weet hij te vertellen. Bij de Maasoever gekomen



blijken er dit jaar geen oeverzwaluwen te zijn, ondanks de toch prima hoge zandkanten. We lopen nu in een iets hoger tempo terug en picknicken bij de brug, schuilen even voor een klein buitje, nemen nog een kopje van de meegebrachte koffie en steken dan de drukke verkeersweg over naar de grindgaten. Dirk vertelt hier over en we gaan een rondwandeling maken. De vogels laten het op de meertjes een beetje afweten, maar wel horen we tegen het einde van de wandeling drie nachtegalen, vinden de vleugels van een parelmoervlinder en hebben bij de zeef van het maasgrind stenen lopen zoeken met mooie kristallen erin of fossielsporen. We hebben wat stenen meegenomen, soms best zware. Op naar de auto's en op weg naar de kerk die we al een poosje zo mooi tegen de bossen van de Côte zagen liggen, de kerk van Mont devant Sassey. Deze kerk is prachtig gerestaureerd, toen wij er 30 jaar geleden waren, was de crypte helemaal groen van de algen en het kerkhof helemaal verwilderd, met de wortels van de palmbossen in de muur gegroeid, nu is alles open gemaakt en is het oude kerkhof met zijn oude stenen mooi te bekijken. En het zicht over de Maasvallei blijft boeien.



Als we langs de bosrand speuren naar bijzondere planten vinden we een welriekende nachtorchis (wat een mooie naam), eenbessen, bremraap en vogelnestjes, ook een orchideeënsoort, in behoorlijke aantallen. Nog even van het uitzicht genieten en dan naar de gîte. Daar aan gekomen gaan we lekker op het terras zitten, maar af en toe komt er een donkere wolk en dan is de temperatuur zodanig dat je weer even naar binnen gaat. Bernadette gaat nog niet naar buiten, eerst de gemaakte foto's op de laptop zetten. Om een uur of zeven begint de welverzorgde barbecue, we smullen ervan en de een gaat toch maar binnen zitten, de ander gaat met zijn bordje naar buiten. Als iedereen genoeg gesmuld heeft, gaat Jan Soetens het overige vlees nog braden, een mooi gezicht zoals hij bij de barbecue zit en geduldig wacht tot alles gaar is. Samen opruimen en enkelen gaan zitten kaarten. Dirk en Martien gaan in de schemer weer "spotten" en ook wij kunnen mee bij Martien in de bus, evenals Jan en Jeanne Zandbergen. Maarten krijgt een korte cursus lamp bedienen, en daar gaan we. Eerst is het nog te licht, maar we zien een geelgors, zwarte wouw, buizerd, maar dan wordt het serieus en spotten we een paar reeën, een paar vossen en een..., jawel hoor, een das. Het is maar goed dat de Fransen vroeg naar bed gaan, op de kleine weggetjes kom je niemand tegen en je kunt dus heel goed de velden en de bosranden afkijken op wild. Als we weer thuis komen krijgen we een klein maar zeer sterk neutje uit een fles, geschonken door de eigenaar van de gîte, een heerlijk slaapmutsje.

Zondag, 12 juni.

Half zes gaat de wekker weer, en om zes uur gaan we op stap voor ons ochtendrondje, deze keer richting de Wiseppe, een beek, dus naar beneden, en met een kleiner groepje dan de eerste ochtend, we zijn nu met z'n achten. Het is prachtig weer met een strakblauwe hemel. Allerlei vogels laten zich al goed horen, we staan een poosje naar een spotvogel en een bosrietzanger te luisteren, de leeuwerik stijgt ten hemel en een eindje verder in een gemaaid stuk land is de vos op jacht. En ja hoor, we zien hem even later met een prooi in zijn bek, je kunt hem prachtig bekijken. Ook zien we weer een grauwe klauwier, een vogel waar je in Nederland best moeite voor moet doen om hem te zien te krijgen, hier zie je hem regelmatig. En dan is het net of we ineens in een film zijn terecht gekomen, een prachtig zwart paard komt plots door de weilanden gehold en is ook zo weer verdwenen, ons verbouwereerd achterlatend. We gaan weer richting ontbijt en treffen de eigenaar van de gîte, die bij zijn boerderij aan het werk is. Hij veegt zijn handen aan zijn overall af en begroet Martien hartelijk. Martien bedankt hem nog voor de fles met heerlijke inhoud van gisteravond. De koffie staat al weer klaar als we binnen komen en het ontbijt smaakt lekker. Om kwart over negen vertrekken we in een lange rij, ook de motoren ertussen, naar Romagne sous Montfaucon, waar Jean Paul, de gids van vanochtend, ons al staat op te wachten. Hij vertelt o.a. dat heel het dorp, alle huizen en ook de kerk van na 1918 zijn, leidt ons meteen buiten het dorp omhoog naar zandpaden, vertelt dat er in de eerste wereldoorlog een groot Duits barakkendorp is geweest, met



aanvoerlijnen via spoor, waar de soldaten weer opgelapt werden in ziekenhuizen en waar allerlei voorzieningen waren zoals een hoefsmid, timmerwerkplaatsen en dergelijke. Al gauw is duidelijk dat we niet alleen het verhaal van de oorlog willen horen, maar onderweg ook nog uitgebreid de tijd nemen om allerlei dingen te bekijken, zoals de ruwe anjer, een gouden tor en uit het met water gevulde karrenspoor worden de alpenwatersalamanders gevist en bewonderd. Het tempo van de wandeling ligt dus niet zo hoog en Jean Paul steekt dus maar een stuk af. Een wespendif `vlindert` in de strakblauwe lucht, hij slaat dan boven zijn lijf de vleugels tegen elkaar, en doet dit wel drie keer en stijgt dan in de thermiek heel hoog, uit het zicht. Terug bij het museum lunchen we op het terras of binnen, en dan is er gelegenheid het museum te bekijken. Jean Paul heeft meer dan dertig jaar in deze omgeving gezocht naar overblijfselen van de eerste wereldoorlog en die waren er in overvloed. Alles is gerangschikt en je mag het meeste ook gewoon aanraken; je merkt nu hoe zwaar een mitrailleur is. Er ligt niet

alleen wapentuig, maar er zijn juist ook veel alledaagse en persoonlijke voorwerpen zoals kammetjes, inktpotjes, beugeldoppen van flesjes, foto's, een aangrijpende verzameling. Nadat wij een poosje rondgekeken hebben bedankt Martien de gids en vragen we hem of hij nog een tip heeft voor de vrije middag, en vlakbij is naast het Amerikaanse kerkhof een vroeger rangeerterrein, een heel droog gebied met speciale plantengroei en grote kans op hagedissen, hazelwormen en misschien een slang. We trekken daarnaar toe, ons groepje bestaat uit Martien, Bernadette, Margreet, Joke, Hans, Jan en Jeanne, Maarten en ik, en inderdaad is dit een schitterend gebiedje. De planten die we vinden zijn die van een kalkgrasland, heel veel kleine pimpernel, zes soorten orchideeën, wilde weit, ratelaar, slangenkruid, kruipend stalkruid, kroontjeskruid, je kunt wel aan het opsommen blijven, en ook vlinders en insecten zijn er in veelvallen. Vooral het dambordje, een vlindertje van dit soort gebiedjes, zie je overal. Als we er een poosje rondlopen komen Jan, Jeanne, Annie, Bert, Annie en Dré ook. We hebben later gehoord dat zij hier op deze plaats vier uur op 'jacht' zijn geweest en de mooiste foto's hebben gemaakt. Wij gaan verder richting Fontaine St. Clair via een mooi weggetje, nu, de omgeving is mooi, maar de kwaliteit van de weg is een heel stuk minder. Bij een groeve stoppen we nog even en vinden stukken steen met fossielen erin, er staan prachtige witte stokrozen zomaar te bloeien, en een eikenboktor wordt nog even op de foto gezet, en dan in het dorp gekomen blijkt de familie van de gîte Jarebo, waar het Pinksterkamp tien jaar geleden gehouden is en waar nog heel goede herinneringen aan zijn, even niet thuis te zijn, maar de deur staat open, dus heel ver weg kunnen ze ook niet zijn. We installeren ons met onze eigen drankjes en water uit de bron alvast op het terras en al gauw komt de familie Smetsers thuis en volgt er een hartelijke begroeting en drinken we koffie. Nu naar boven, de heuvel op, want Martien wil ons een hazelworm laten zien en die schijnen daarboven te zitten; er liggen wat platen en allerlei andere spullen, dus de kans is groot. Maar nee hoor, geen hazelworm, wel een heel mooie orchidee, namelijk een hommelpijp (juiste determinatie is moeilijk doordat op de foto niet alle verschillende kenmerken te zien zijn). Na een steile klim is de wandeling door het bos heel relaxed, we zien nog veel leuke planten, en dan na een poosje zegt Martien, dat er geen echt pad naar beneden is, maar dat we wel langs de helling, waar de bomen een poosje geleden omgehaald zijn



naar beneden kunnen. Het is behoorlijk steil en we moeten elkaar wel helpen over al die takken en stammen, maar het lukt en het laatste stukje van ongeveer tien meter is nog een soort vrije val, we worden opgevangen door Jan en Martien, en dan hebben we gelukkig weer een gewoon weggetje onder de voeten. Bij de gîte is ondertussen een clubje van negen mensen lekker gaan eten, Hans herkende direct de auto's van Dirk en Toon toen we aan kwamen lopen. Wij gaan weer langs een weggetje van allerbelabberdste kwaliteit het dorp uit en via een toeristische route naar Stenay. Daar eten we heerlijk in een kebabzaakje en trekken weer naar Halles. Hier horen we de verhalen van iedereen, de belevenissen van de middag. Jan-Willem en Diana zijn naar Reims geweest, naar de kathedraal, Hans en Harry zijn naar Montmédy, de citadel, en Virton geweest, de motorrijders zijn naar Sedan gegaan en hebben daar een brocantemarkt bezocht, de vogelaars hebben de Prairie bij de Maas nog eens bezocht en hebben het nest van de buizerd en van de zwarte wouw gevonden. Iedereen heeft een prima middag en avond gehad en Dirk rijdt nog eens voor de vossen. Er wordt nog wat gekaart, en de welbestede dag is al weer voorbij.

Maandag, 13 juni.

's Nachts tikkelt een druilerige regen op het dak van de caravan, maar als we opstaan, en dat is nu echt niet meer om half zes, is het weer opgeknapt. We gaan voor de laatste keer ontbijten en Maria spreekt een dankwoordje voor de organiserende mensen, en geeft hun wat lekker fruit, veel kun je niet kopen in die kleine Franse dorpjes. Na het ontbijt lopen we even allemaal naar buiten want de geplaatste muizenvallen hebben nu een vangst opgeleverd, het is een grote bosmuis. Na hem bewonderd te hebben wordt hij gauw weer vrijgelaten. Nu nemen we afscheid van de motorrijders, die hebben liever wat meer tijd om terug te reizen, en van Diana en Jan-Willem, die trekken nog een weekje naar de Morvan, en wij gaan de blauwe wandeling maken rond Halles. Eerst langs de bosrand, daarna door het bos, nog naar ui ruikend van de daslook, we zien de bosorchis, prachtig blauwe wilde akelei, de prent van wilde zwijnen, een vossenhol. Daarna gaat het pad steil omhoog langs een asfaltweggetje en we nemen een iets lager gelegen pad dan de bedoeling was, het is eerst veelbelovend, maar wordt dan wat moeizamer. Maar veel helpende handen zorgen ervoor dat we allemaal weer op het rechte spoor komen. Toch een teambuildingweekend? Onderweg heeft Maarten nog laten zien waar een vogelnestje (is een bruine onooglijke orchidee) zijn naam aan dankt, en we



komen bij de waterval, waar we hopen de vuursalamander aan te treffen, maar dat is niet het geval, wel een vinpootsalamander. We komen bij de zwemvijver en het terreintje van de scouting. Er staat heel weinig water in de zwemvijver, maar het krioelt er van de kikkervisjes, ook in het hoge gras hippen heel veel kleine bruine kikkertjes rond. We zien nog een vleermuizenkelder, maar lopen na een kleine pauze maar weer verder, want de tijd dringt. Aan de bosrand nog twee grauwe klauwieren, Thieu wijst ze ons, en nog vijf gevlekte orchissen en wat graslelies, dan gaat de route via klaphekjes en langs een wei met schapen richting dorp. Nog een weemoedige lunch, met elkaar opruimen van de gîte en hartelijk afscheid nemen van iedereen en het Pinksterweekend zit er weer op. Ongeveer twee uur vertrekken de deelnemers richting Nederland, Martien moet nog even afrekenen en wij gaan nog een nachtje naar de camping van Montmédy, zodat we de volgende dag de Pinksterdrukte ontlopen.

Veel zaken zijn in bovenstaand verslag aan bod gekomen, maar ook evenveel of meer niet. Zoals de verwoede pogingen om via de cameraval opnames te maken van nachtactieve dieren. En ook het werken met de vangkooien voor kleine zoogdieren had wel een bijzonder, maar mager resultaat. De zwarte wouw die reeds drie dagen boven ons vloog schudde meewarig zijn kop: met dertig man in drie dagen tijd één grote bosmuis vangen, dan overleef je niet lang!

Zo is dit verslag een persoonlijke indruk van dit weekend en kan iedere deelnemer tussen de regels door zijn eigen ervaringen voor de geest halen. Wij vonden het een fantastisch weekend, bedanken nogmaals de organisatie en het duurt gelukkig geen jaar meer en het is al weer Pinksteren!!!

Maarten en Anneke.





# Waarnemingen

## Planten

aardaker  
adelaarsvaren  
agrimonie  
akkelei wilde  
akkerklokje  
akkerkool  
aktermunt  
akkerwinde  
anjer sp  
aronskelk  
beekpunge  
beemdkroon  
beemdooievaarsbek  
bergandoorn  
bijenblad  
bijenorthis  
bingelkruid eenjarig  
bingelkruid overblijvend  
blaassilene  
bosaardbei  
bosandoorn  
bosanemoon  
bosbies  
boskortsteel  
bosrank  
bosviooltje  
bosvogeltje  
brem verf  
bremraap  
bremraap rode  
brunel  
cichorei wilde  
daslook  
distel speer  
distel veeldoornige  
dovenetel gele  
duizendblad  
eenbes  
ereprijs akker  
fonteinkruid  
glidkruid blauw  
grasklokje  
graslelie  
guichelheil blauw  
guichelheil rood  
haagwinde

heggerank  
helmkruid knopig  
herfsttijloos  
hoefblad klein  
honingklaver gele  
honingklaver witte  
ijzerhard  
jacobskruid  
jeneverbes  
kaardebol  
kaasjeskruid  
kale jonker  
kamille reukloze  
kamperfoelie wilde  
klaproos  
klaver kleine  
klimop  
klis grote  
knoopkruid echt  
koekoeksbloem avond  
koekoeksbloem dag  
koekoeksbloem echte  
kompassla  
koninginnenkruid  
koningskaars  
kraailook  
kroontjeskruid  
kruisbladwalstro  
leeuwenbek kleine  
lelietje der dalen  
liebevrouwenbedstro  
luzerne  
maretak  
margriet  
marjolein wilde  
melkdistel  
mispel  
moerasandoorn  
moerasspirea  
morgenster gele  
muurleeuwenbek  
muurpeper  
muurvaren  
nagelkruid  
nieskruid stinkend  
ooievaarsbek slibbladige



paardenstaart reuze  
parelgras  
penningkruid  
peperboompje  
pijpbloem  
pijptorkruid  
pimpernel kleine  
poelruit  
prachtklokje  
rapunzelklokje  
ratelaar grote  
reseda wilde  
robbertskruid  
sint janskruid  
slangenkruid gewoon  
sleutelbloem echte  
sneeuwbes  
salomonszegel veelbloemige  
spekwortel  
sporkehout  
stalkruid kruipend  
steenbreekvaren  
stinkende gouwe  
thijm wilde  
toorts zwarte  
tormentil  
trilgras  
valeriaan grote  
vergeet-me-nietje zomp

vijfvingerkruid  
vingerhoedskruid  
vlasbekje  
vleugeltjesbloem  
vlier berg  
vlier kruid  
walstro echt  
walstro glad  
walstro moeras  
warkruid groot  
watermunt  
weegbree grote  
weegbree ruige  
weegbree smalle  
wilde bertram  
wilde peen  
wilde weit  
wilgenroosje  
wolfskers  
wolfsmelk amandel  
wolfsmelk cypres  
wondklaver  
zeegroene muur  
zeepkruid  
zenegroen kruipend  
zilverschoon  
zomerfijnstraal

## **Planten: orchideeën**

bijenorchis  
bosvogeltje  
brede orchis  
hondskruid  
keverorchis grote  
muggenorchis grote



nachtorchis welriekende  
orchis breedbladige  
orchis gevlekte  
vogelnestje  
wespenorchis bruin/rode

## Vogellijst Pinksterweekend 2011

aalscholver  
appelvink  
blauwe reiger  
boerenzwaluw  
boomklever  
boomkruiper  
boompieper  
boomvalk  
bosrietzanger  
bosuil  
braamsluiper  
buizerd  
ekster  
europese kanarie  
fazant  
fitis  
fluiter  
fuut  
gaai  
geelgors  
gekraagde roodstaart  
gele kwikstaart  
gierzwaluw  
goudhaantje  
goudvink  
grasmus  
graspieper  
grauwe gors  
grauwe kiekendief  
grauwe klauwier  
grauwe vliegenvanger  
groenling  
grote bonte specht  
grote lijster  
holenduif  
houtduif  
huismus  
huiszwaluw  
kauw  
kerkuil  
kievit  
kleine bonte specht  
kleine karekiet  
kleine plevier



kneu  
knobbelzwaan  
Koekoek  
kokmeeuw  
koolmees  
kramsvogel  
kruisbek  
kuifeend  
kuifmees  
kwartel  
matkop  
meerkoet  
merel  
nachttegaal  
oeverzwaluw  
ooievaar  
orpheusspotvogel  
paapje  
patrijs  
pimpelmees  
putter  
rietgors  
rietzanger  
ringmus  
Rode wouw  
roek  
roodborst  
roodborsttapuit  
spreeuw  
staartmees  
tjiftjaf  
torenavalk  
tuinfluiter  
tureluur  
turkse tortel  
veldleeuwerik  
vink  
visdief  
waterhoen  
wespindief  
wielewaal  
wilde eend  
winterkoning  
witgatje  
witte kwikstaart

wulp  
zanglijster  
zomertortel  
zwarte kraai

zwarte roodstaart  
zwarte wouw  
zwartkop

## Overige waarnemingen

### Zoogdieren

bosspitsmuis  
das  
dwergvleermuis

grote bosmuis  
haas  
muskusrat  
ree  
vos  
wild zwijn sporen  
zwarte rat



### Vlinders en rupsen

boomblauwtje  
braamparelmoervlinder  
bruin zandoogje  
dagpauwoog  
dambordje  
geelsprietdikkopje  
gehakkelde aurelia  
grote  
ijsvogelvlinder  
grote vos  
grote weerschijnvlinder  
hooibeestje  
huismoeder  
jacobsvlinder



klein geaderd witje  
klein koolwitje  
kleine vos  
kleine vuurvlinder  
koevinkje  
meekrab- /kolibrievlinder  
metaalvlinder  
sint jansvlinder  
steppevlekparelmoervlinder  
zomervlinder

rups dagpauwoog  
rups jacobsvlinder  
rups nachtpauwoog

### Amfibieën/reptielen

alpenwatersalamander  
bruine kikker  
groene kikker

hazelwormmuurhagedis  
vinpoot salamander

## Overige insecten

bessen zweefvlieg  
bijenwolf (tor)  
bloedcicade  
bosbeekjuffer  
duizendpoot  
feeënlampje  
gaasvlieg  
gevlekte smalbok  
gewone oeverlibel  
gouden loopkever  
gouden tor  
groene zandloopkever  
grote sabelsprinkhaan  
hoornaar  
lantaarntje  
(libel)



lederloopkever  
paardenmestkever  
penseelkever  
populierenhaan  
pyamawants  
rode bosmier  
stenhommel  
steilkopje  
teek  
veldkrekel  
vliegend hert vr.  
weidebeekjuffer  
zevenstippelig lieveheersbeestje  
zuidelijke mierenzakkever  
zwart soldaatje  
zwartpuntsluipwesp (rupsen  
doder)

## Gallen

bedeguar- of mosgal  
spitse beukengal  
tepelgal

## Slakken

barnsteenslak  
grote aard- /tijger slak  
oranje wegslak  
wijngaardslak



## Schimmels

gewone rozenroest  
witgerande tuinslak

## Wormen

regenworm



Een foto-impresie van het Pinksterweekend.

